



Het *Zwanen* koor Nieuws

mei/juni 2012



www.zwanenkoor.nl

verschijnt 2x per jaar



Bedankt!

Ook in februari en maart 2012 waren de zeven voorstellingen in de Rode Hoed weer een geweldig succes.

Alle middagen en avonden waren helemaal uitverkocht en dat is aan u te danken, aan uw belangstelling voor ons vrolijke en herkenbare Amsterdamse programma.

Wij hopen, dat het u goed gedaan heeft en dat u weer uitkijkt naar de volgende voorstellingen van Het Zwanenkoor.

Ikzelf heb erg genoten van een goed gebracht Amsterdams repertoire met veel wisselingen van een lach en een traan en met veel vrolijkheid en inzet gezongen door ons geweldige koor.!

Een van de hoogtepunten voor mij was, dat ik als voorzitter bij de eerste voorstelling een door het koor bij elkaar gezongen geldbedrag aan het KiKa (kinderkankerfonds) mocht overhandigen namens Het Zwanenkoor, daar zijn we allemaal trots op. De opbrengst van het mansbakje is voor het grootste gedeelte opgehaald tijdens onze optredens op de rondvaartboten in oktober 2011. Deze middagen worden verzorgd door Het Zwanenkoor in samenwerking met Holland International en de Stadspas. Daaruit blijkt maar weer dat de stadspashouders – de mensen met een overwegend laag inkomen – juist gulle gevers zijn, ode aan hen!

Graag wil ik, namens het bestuur, alle donateurs bedanken voor hun bezoek aan de Rode Hoed en alle Zwanen voor hun geweldige inzet en natuurlijk alle vrijwilligers, die een zware taak te vervullen hadden. Heel erg bedankt!

Dan de muziek: die was weer geweldig. Dit trio – onder leiding van onze muzikaal leider Greetje de Oude – doet dit met veel enthousiasme en dat wordt ook zeer gewaardeerd.

Door de donateurs wordt vaak gevraagd hoe wij toch steeds aan de goede presentatoren komen, het zijn tenslotte meestal heel bekende Nederlanders.

Het Zwanenkoor is ook bij hen inmiddels bekend en geliefd en als wij hen vragen dan beschouwen ze dat als een eer en doen het met liefde voor het koor. Ook zij genieten – net als u – van ons Zwanenkoor

Namens alle Zwanen wensen wij u een fijne en gezonde zomer. Wij hopen u allen weer te ontmoeten bij voorstellingen, waar dan ook. Wanneer u een openbare voorstelling gedurende het jaar wilt bezoeken, volg dan de actualiteit op onze website: www.zwanenkoor.nl

Leo van Doorn
voorzitter



Het Zwanenkoor in de Donald Duck

In de Donald Duck nr. 19 staat een strip met Katrien, waarin Katrien auditie gaat doen voor de commissie van **Het Zwanenkoor**.

Zij wordt natuurlijk bij het Zwanenkoor aangenomen, omdat de drie neefjes Kwak, Kwik en Kwek een doos met een muis bij de auditie openen, zodat Katrien, die bang is voor muizen, gillend met gemak de hoge C haalt. We mogen helaas niet de hele strip

weergeven maar mogen onder vermelding van © Disney twee plaatjes uit de strip plaatsen.

Wat een leuke reclame.

Wij houden inderdaad audities, maar we hebben geen speciale commissie. We hebben altijd belangstelling voor mannen en vrouwen, die ons koor met enthousiasme en inzet willen komen versterken.



Burgemeester van der Laan bij ‘Eva Jinek op Zondag’

Op 1 april was Burgemeester van der Laan te gast bij Eva Jinek op Zondag. Daar sprak hij tijdens de uitzending de volgende woorden:

“Sinds mijn aanstelling zijn de twee leukste middagen die ik heb gehad de twee middagen in de Rode Hoed met Het Zwanenkoor.

Een en ander met humor, lief en leed, maar met een boodschap.”

De uitzending van *Eva Jinek op Zondag*

is te beluisteren via de computer op ‘Uitzending gemist’ van 1 april en de uitspraak van de heer van der Laan is op ca. 6 minuten vanaf het begin.

De burgemeester heeft onze laatste voorstelling in gezelschap van een dochter met haar vriendinnetje bezocht en een betere reclame voor Het Zwanenkoor heeft de burgemeester niet kunnen maken.

Redactie





Donateurs

Zoals u wellicht weet heeft Het Zwanenkoor een flink aantal donateurs, die het koor een warm hart toedragen en steunen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,-. Met onze voorstellingen in de Rode Hoed hebben wij daardoor een vaste groep fans en liefhebbers van het Zwanenkoor, die kaarten koopt voor een van onze voorstellingen.

Onze donateurs nemen dan regelmatig hun bekenden mee, die voor het eerst een leuke en gezellige Amsterdamse avond of middag met Het Zwanenkoor beleven. Deze nieuwe bezoekers worden veelal ook donateurs.

Zij steunen ons koor met een bijdrage en ontvangen daarvoor tweemaal per jaar het Zwanenkoornieuws en hebben gelegenheid 4 kaarten van onze voorstellingen in de Rode Hoed aan te schaffen, voordat het restant van de kaarten naar de verkoopadressen gaat. Bij de kaartverkoop van afgelopen Rode Hoed is gebleken dat de kaarten voor de laatste voorstellingen in maart bijna waren uitverkocht, zodat het moeilijk was in de vrije verkoop voor die data nog kaarten te verkrijgen.

Het heeft dus zeker voordelen om donateur van ons koor te worden, want in de vrije verkoop zijn niet altijd kaarten voor alle data beschikbaar.

Onze voorstellingen in de Rode Hoed kunnen wij alleen blijven organiseren, omdat wij donateurs hebben die ons steunen met een bijdrage. Daardoor hebben wij ook de mogelijkheid regelmatig voor een speciaal tarief op te treden in zorgcentra en verzorgingshuizen.

Wij hebben zeer goede reacties ontvangen over onze voorstellingen in de Rode Hoed en zijn daarom enigszins teleurgesteld dat sommige donateurs hun donatie niet betalen. Door de hoge kosten, die wij moeten maken zijn wij genoodzaakt deze donateurs na een paar seizoenen uit ons bestand te halen.

Uw bijdrage voor seizoen 2012-2013 van minimaal € 10,- kunt u al overmaken op: bankrekening 54 19 19 245 of 55 93 604
t.n.v. Het Zwanenkoor Amsterdam

Blijft ons dus steunen, wij kunnen niet zonder onze donateurs!

*Tjarda Souwer
Penningmeester Het Zwanenkoor*

Draaiorgelfestival

Op 8 september a.s. vindt op de Dam het inmiddels traditionele Draaiorgelfestival plaats.

Het Zwanenkoor neemt daar opnieuw aan deel en zal daar om ca. 11.15 uur optreden. Er komen ongeveer 30 draaiorgels uit heel het land naar de Dam en zij zullen de hele dag op de Dam en de omgeving spelen.

Wij hopen op mooi weer en verwachten dat onze donateurs, fans en belangstellenden naar het Draaiorgelfestival komen



Koninginnedag 2012

Zoals elk jaar stond het Zwanenkoor op Koninginnedag met een wisselende selectie in de 1ste Leliedwarsstraat in de Jordaan. Vanaf 12 uur werd het huis van oud koorlid Trix overspoeld door oranje zwanen. Met een prachtig nieuw T-shirt trokken we

waren geworden, dat zij speciaal naar Amsterdam zijn gekomen om Het Zwanenkoor op Koninginnedag te zien optreden. En wat hebben ze genoten! Toen wij de medley zongen, werd er een echte volksdans opgevoerd door de Italianen. U zult begrijpen dat er toen



weer de aandacht van vele passanten. Zeer regelmatig werd de doorgang geblokkeerd in de straat door mensen die bleven staan om naar het vrolijke gezelschap te kijken.

Een hele leuke anekdote willen wij u niet onthouden. Vorig jaar heeft een passant een stukje gefilmd, terwijl het koor de Italiaanse medley zong. Hij heeft dit in Italië laten zien en nu wordt het daar zeer regelmatig gedraaid. Er waren Italianen, die zo enthousiast

geen doorkomen meer aan was in de 1ste Leliedwarsstraat! Het was geweldig! Ze hebben zelfs beloofd om in 2013 in De Rode Hoed te komen kijken!

Ukunt het filmpje terugzien op Youtube.nl: Zwanenkoor 2012 Koninginnedag met de Italianen. Zo zie je maar dat het Zwanenkoor wereldberoemd is.

Redactie



Kika neemt cheque in ontvangst in de Rode Hoed

Bij de eerste voorstelling in de Rode Hoed op 11 februari 2012 waren er ook vertegenwoordigers van de Stichting KiKa aanwezig.

Zij hadden een uitnodiging van het bestuur ontvangen om de opbrengst van het mansen tijdens het zingen van het lied 'Daar is de Orgelman' in de vorm van een cheque in ontvangst te kunnen nemen.

Afgelopen jaar brachten vooral de rondvaarten in oktober en november een mooi bedrag op voor KiKa.

De totale opbrengst van afgelopen jaar was € 1244,07. Dit bedrag heeft Het Zwanenkoor meteen na aflevering van de cheque overgemaakt.

Met dank aan alle gulle gevers.

Redactie

Op 1 september a.s. wordt er een benefiet georganiseerd waar Het Zwanenkoor aan deelneemt. De organisatie is echter nog niet rond. Houdt onze website in de gaten: www.zwanenkoor.nl





Het Pothuis

Oorspronkelijk was de naam puthuis omdat de bouwsels over een verzamelput voor het hemelwater waren gebouwd. Men kon vanuit het souterrain of de kelder van het huis binnendoor in het puthuis water putten. Later zijn de ruimtes vaak vergroot en veranderd van bestemming. Ze werden gebruikt voor het huisvesten van kleine werkplaatsjes van ambachtslieden, als winkeltje voor kolen en vuur en opslagruimte of als

keukenpothuis waarin ook het stilletje een plek vond.

Een pothuis of puthuis is een kleine uit- of aanbouw gelegen voor of naast een stedelijk woonhuis.

Het is een verdiepte ruimte die deels bovengronds uitsteekt. Ze waren al bekend in de middeleeuwen toen het, evenals het hoofdgebouw, uit hout was opgetrokken.



98. Pothuis Prinsengracht hoek Passeerdersgracht.

HET POTHUIS

Solist:

**IK LOOP TOCH ZO VAAK DOOR HET STRAATJE
'T MOOIESTE VAN DE HELE JORDAAN
WAAR IK HEB GEDANST MET M'N DAATJE
WANNEER ER EEN ORGEL KWAM STAAN**

Koor:

**BIJ HET POTHUIS IN HET STRAATJE
OP HET HOEKIE VAN DE GRACHT
HEB IK IN MIJN MOOIESTE PAKKIE
TOCH ZO VAAK OP JOU GEWACHT
'K HEB MIJN WOORD VAN TROUW GEGEVEN
HAD IK DAT MAAR NOOIT GEDAAN
'T OUDE POTHUIS IS GEBLEVEN
JIJ ALLEEN BENT HEENGEGAAN**

Solist:

**HET IS VOOR EEN SCHILDER EEN PLAATJE
DAT PLEKKIE IN ONZE JORDAAN
HET BRACHT ME VEEL DROEFHEID EN TRANEN
EN TOCH TREKT HET MIJ ALTIJD AAN**

Koor:

**BIJ HET POTHUIS IN HET STRAATJE
OP HET HOEKIE VAN DE GRACHT
HEB IK IN MIJN MOOIESTE PAKKIE
TOCH ZO VAAK OP JOU GEWACHT
'K HEB MIJN WOORD VAN TROUW GEGEVEN
HAD IK DAT MAAR NOOIT GEDAAN
'T OUDE POTHUIS IS GEBLEVEN
JIJ ALLEEN BENT HEENGEGAAN**





Mijn Jordaan

Zwalk door de Jordaan in ieder jaargetij, zij is immer interessant. Aanziet haar in de vier jaargetijden. Dan denk je aan Breitner aan zijn ruige Slepersknollen, zijn felle meiden en aan alle grachtenhuizen.

Maar ook in het prille voorjaar, onder het bloeiende groen van de bomen.

De stoere pakhuizen van de Brouwersgracht, Looiersgracht, Bloemgracht, de drie Hendriken, smalle bruggetjes

naar het Papeneiland en beziet de Lekkeresluis, dat schone Geveltje, hoek Prinsengracht/Brouwersgracht.

Mijn Jordaan.

Koorlid Lex van Ingen

ps. Ik ben een gelukkige Jordanees. Waarom? Ik woon er tussen in. Kom er maar naar toe en kijk de mensen aan.





Rode Hoed

2012

Als we dit schrijven, is het koor en de begeleiding alweer druk bezig met het repertoire voor **De Rode Hoed 2013**. Toch willen we even terugblikken op afgelopen februari en maart!

Wat waren het stuk voor stuk geweldige voorstellingen en wat heeft het publiek genoten! Alle voorstellingen waren dan ook volledig **UITVERKOCHT!**

Als we hadden gewild, hadden we nog een middag in De Rode Hoed vol gekregen. En dan de presentatoren, die waren ook super!

Zo bracht het duo **De Levende Juke-box** de presentatie op een komische manier. Wat een superstel!

Chiel Montagne deed het op zijn eigen rustige manier, bekend van het presenteren van o.a. Op volle toeren.

Op een vlotte en komische manier nam **Gijs Staverman** de 3e presentatie voor zijn rekening.

De 4e was voor **Eric Brey**, die in een prachtig kostuum, uit zijn Efteling optredens, een geweldige presentatie neerzette.

Johnny de Mol presenteerde – als een ode aan zijn oma Ria Alberti (wij moesten haar voor het eerst missen in de Rode Hoed) – de 5^e voorstelling met veel enthousiasme!

Samen met zijn moeder *Willeke Alberti* in het publiek, heeft hij ook genoten!

En dan **Robbert Besselaar**. Ook die deed het geweldig en betrok op een zeer komische wijze het publiek bij de voorstelling door steeds zijn naam te noemen en te spellen. Het publiek wist in eerste instantie niet wie ze voor zich hadden, nou dat hebben ze geweten; Robbert Besselaar is musical zanger en presentator van het Ouderen Song-festival.

De laatste op rij was **Jacques Klöters**. Wat weet die man veel van muziek en wat kan hij presenteren!

We zijn nu al weer op zoek naar presentatoren voor volgend jaar, maar een paar van de presentatoren van 2012 willen ons koor zo weer presenteren in 2013.

Redactie





De 10 Zwanenjaren van Joke

Op 25 maart 2002 mocht ik komen voorzingen bij het Zwanenkoor. Ik had inmiddels 5 jaar op de wachtlijst gestaan. Wat een vreugde dus, dat ik werd aangenomen. De eerste paar weken heb ik als geen ander mogen ervaren wat een warme familie dat koor toch is. Precies een maand later werd mijn eerste kleinkind geboren en helaas 9 dagen daarna overleed mijn moeder. Wat een steun in dat koor! Terwijl je toch pas bij het koor was! Hartverwarmend!

Mijn eerst optreden waar ik mocht meezingen was al heel snel, nl. in mei in Blokzijl! Waar ik daarna allemaal heb mogen zingen, zal ik u onthouden, want dat zijn honderden locaties geweest. Toch zijn er een paar die je bij blijven.

Bijv. de concerten met René Froger in de Arena, optredens met Peter Beense in Carré en een paar keer met Willeke Alberti.

Maar de optredens in tehuizen voor mensen met een beperking staan bij mij bovenaan! Ik houd het dan ook nooit droog, maar dat zijn de koorleden van mij gewend! Ook van de gezellige middagen in andere tehuizen geniet ik

volop en ik hoop dat nog lang te kunnen doen!

Inmiddels heb ik op mijn computer duizenden foto's staan van onze optredens en ik ben nog steeds van plan om in mijn huis een speciale zwanenkamer te creëren met alles wat ik in de loop der jaren heb verzameld van het koor, zwanen en Amsterdam.

Sinds 2011 heb ik een katje, dat ik zelfs Swanny heb genoemd!

Ben van plan om nog heel lang te blijven zingen bij Het Zwanenkoor, want het is een groot deel van mijn leven geworden.

Joke Sturm, een emotionele zwaan





Thuis ook genieten van Het Zwanenkoor?

U kunt onze 5 Cd's bestellen via de website www.zwanenkoor.nl - Multimedia

Jordaan ik groet je

Er is maar één Jordaan

De parels van de Jordaan

Aan jou mooi Amsterdam

Dat is die heerlijke Jordaan





Bericht aan de NIET Zwanenkoorsolisten !

Ik wil het eens hebben over de – niet !!! – solisten. Kijk, de solisten trekken de aandacht naar zich toe door naar voren te komen en voor zo'n ijzeren stokkie met bolletje een grote mond op te zetten om daarna met een rare buiging van het boven lichaam het applaus in ontvangst te nemen; de zogenaamde Selfkickers

Nee, het gaat mij om Ali, Tjarda, Henny, Mary, Liesbeth, Anne, Hanneke, Mariejan, Joke, Riek, Hilde, Sonja, Fredi, Ria, Tini, Wil, Alice, Yvonne, nog een Ria, Ineke, die met hun gouden kelen, wiekslagende stemmen zoals alt, mezzo, sopraan, colatuur, kleur en fleur brengen in het leven van ons Zwanenchor. Plus dat ze ook nog eens leuk zijn om naar te kijken! En met een niet aflatende ijver de solist naar ongekende hoogte te stuwen (krijg het er warm van).

De mannen (liefst noem ik hier ook vele namen!, maar helaas is het aantal wat gekrompen) zijn niet minder belangrijk dus toch maar: Jan, Nico, Wanny, Bert, Peter, Lex, Ruud, Henk, die met hun sonore geluid van

bas, bariton, tenor, de vrouwen bij elke gelegenheid een warm gevoel bezorgen. En ze daarbij het gevoel kunnen geven: zong de mijne maar eens zo mooi voor of met mij, onder de douche!!

Het Zwanenchor zou het koor niet zijn zonder deze juwelen op de achtergrond, daarom als Jantje, de selfkicker, dank ik jullie uit de grond van mijn hart voor jullie bijdrage en hoop dat jullie, misschien met de moed der wanhoop, ook eens voor dat stokkie met bolletje mogen staan.!

Mijn motto: geef niet op!
Chapeau, chapeau!

Jan van der Hoeve





Test je kennis over Amsterdam

1. Wat betekent het Hebreeuwse woord Mokum?
2. Wat was er vóór dat het Waterlooplein het Waterlooplein werd?
3. Amsterdammers wonen gemiddeld 5 jaar op hetzelfde adres. Juist of onjuist?
4. Wat doet iemand die **ijllie** maakt?
5. In welke Amsterdamse kerk preekte de in 2007 overleden tv presentator Jos Brink?
6. Waarvoor is het ezelsbruggetje Piet Koopt Hoge Schoenen bedoeld?
7. Welke fototentoonstelling is jaarlijks in De Oude Kerk te zien?
8. Wat betekent het gezegde 'voor pampus liggen'?
9. Hoeveel metrohaltes had Amsterdam in 2001 – 37, 43 of 52?
10. Wie was de langstzittende burgemeester van Amsterdam?
11. Hoeveel woonboten liggen er in Amsterdam – 1500, 2500 of 3500?
12. Wat bevindt zich in gebouw De Bazel?
13. Hoeveel fietsen worden er jaarlijks uit de Amsterdamse grachten gevist – 5.000, 8.000 of 12.000?
14. Hoe worden de 3 witte kruisen in het Amsterdamse stadswapen genoemd?
15. Hoeveel perrons heeft Amsterdam Centraal – 6, 12 of 15?

Mail de antwoorden naar: info@zwanenkoor.nl
Of stuur naar: Redactie Het Zwanenkoor
President Kennedylaan 232 3
1079 NT Amsterdam

Onder de goede inzendingen wordt een T-shirt van het Zwanenkoor verloot!

Uiterste inzenddatum is : 01-07-2012



Informatie over boekingen:

Ineke Snels

Tel: 020 64 66 486

boekingen@zwanenkoor.nl

Colofon

Het ZwanenkoorNieuws verschijnt 2 x per jaar: Ineke Snels boekingen
oktober/november en mei/juni Cor Hoop Alg. zaken

Secretariaat:

Nico van Bruinessen

Saskia van Uylenburgweg 2

1183 DK Amstelveen, 06-20889703

Het bestuur

Leo van Doorn voorzitter

Tjarda Souwer penningmeester

Nico van Bruinessen secretaris

Redactie: Joke Sturm – Tjarda Souwer

Tekstcontrole: Liesbeth van der Schaar -

Elly Hählen

Drukkerij/Vormgeving: Drukkerij Cliteur/SSP

Foto's: Karel Souwer

Website: Elly Hählen

Het staat de redactie vrij om kopij wegens ruimte-
gebrek, kwetsende inhoud of andere redenen te
weigeren of in te korten zonder opgaaf van reden.
Drukfouten voorbehouden

www.zwanenkoor.nl - info@zwanenkoor.nl



Ja, ik wil donateur worden van Het Zwanenkoor

Naam:

Adres:

Postcode: **Woonplaats:**

Telefoon: **E-mailadres:**

**Betaling kan plaatsvinden per bankrekeningnummer 54.19.19.245
of 55.93.604 t.n.v. Het Zwanenkoor te Amsterdam zie www.zwanenkoor.nl**

Aantal donateurs:

Jaarlijkse donatie € (min. € 10,- p.p./per jaar)

**Secretariaat: 06-20889703, boekingen: 020-6466486, www.zwanenkoor.nl
Het Zwanenkoor, Saskia van Uylenburgweg 2, 1183 DK Amstelveen**

